

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Als je besluit om liefdevol te zijn...

“Wanneer je vanuit het Goddelijke durft te leven, dan zal de gedachte ook altijd protesteren en zeggen: “Nee maar, en ik dan?” Het is belangrijk dat de gedachte tot rust kan komen terwijl het hart liefdevol wordt.

En wanneer het hart vanuit zijn wil om liefdevol te zijn, liefdevol wordt, dan zal de gedachte stilletjes aan volgen. De gedachte zal verlicht worden. Ze zal beseffen dat de liefde een grotere energie is dan de gedachte en ze zal daar uiteindelijk vrede mee kunnen nemen, maar niet onmiddellijk. Aanvankelijk zal de gedachte bezwaar opperen: ‘ja maar nee, dit is mijn leven niet, zo wil ik het niet.’

Wanneer je toch liefdevol wil zijn ten opzichte van mensen of ten opzichte van dieren, planten en mineralen, dan zal je een enorme energie ervaren in je eigen wezen, dat goddelijk is en tot een bloei komt. Je gaat het vuur in je eigen wezen ontdekken. Er zal een intense blijdschap zijn die niet beredeneerd kan worden omdat de intentie daarvan totaal anders is. De intentie van de liefde is om het geluk naar voren te brengen op deze aarde, om mee te gaan in dat geluk en om dat geluk een werkelijkheid te laten zijn in dit bestaan. De gedachte wordt daar angstig door. De gedachte weet niet wat ze daarmee moet doen want voor haar is het een onbekende energie. Uit zichzelf zou de gedachte nooit op het idee komen om daar gestalte aan te geven.

Als de gedachte ooit verlicht wordt door de liefde, dan zal ze daarin wel meegaan en die liefde zelfs versterken. Maar voor het zover is, moet eerst de wil in je eigen hart besluiten om liefdevol te zijn.”

Handwritten signature of M. Morya in blue ink.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
(uit hoofdstuk 6: ‘De wil om liefdevol te zijn’) © Mayil.com